

Kayıp Hattat 23



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 23

Umut Uludağ

Aralık 2018

*Copyright © 2018 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.*

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Öğrenci, Francisco Oller, 1874.

Çanakkale'ye ...

Balığım Ben, Ya Siz?

*Balık diyorsunuz siz bana
Bir kuyruğum, yüzgeçlerim var
Haklısınız galiba*

*Yaşıyorum şehrinizin ortasından geçen
Koca kanalda*

*Sayımız çok azaldı, bakma
Kanalın dibini bilerseniz
Derdiniz “Burada kimse yaşamaz ya!”*

*Görün işte
Ben hatırlıyorum eskiyi, olanı, biteni*

*Benim hafızama laf atmayın da
Oturup düşünün bir
Neleri unuttunuz siz
O “koca” aklımızla!*

En

*Görünce karşılaştığı şahsiyetleri
Merağ ediyor insan
Şöyle mi terk ediyor yahu
Sabahları bunlar evlerini:*

*“Bugün ben en olacağım”
“Kimseye kıptırmayacağım en’liği”
“Benim en’lerin efendisi”
“En görsün millet, açılın ey ahalî!”*

*Ve tahmin edersiniz ki
En’in sağındaki sıfat
Değil “akıllı”, “dürüst”, “çalışkan”, “mert” veya “iyi”!*

Zimbabve

*Söyledikleriyle yaptıkları uymayacak birbirine
Çevrendeki çoğu kişinin
Yalancılıkta böylesine
Bir seviye de varmış diyeceksin*

*Şaşkınlığın yerini kızgınlığa terk edecek
Ama kızmanın hiçbir işe yaramadığını görünce
Başlayacaksın içten içe gülmeye*

*Sen güldükçe onlar yalan söyleyecek
Onlar çoğalacak sen güldükçe*

*Sonra bir gün gelecek
Senin de yaptığın uymayacak söylediğine
Ve sonunda diyeceksin
İşte burası Zimbabve!*

Yok Çokluğu

*Bizim bir yel değirmenimiz bile yok
Biliyor musun Don Kışot
Delirdiğimizde saldırabileceğimiz
Birkaç ağaç biraz da ot*

*Sanço Panço gibi bir yardımcımız da yok bizim
Kimse kimseye yardım etmiyor ki bu çağda
Deliliğini de akıllılığını da
Yalnız yaşıyor çağımızın şövalyeleri
Bu garip dünyada*

*Daha acısı ne biliyor musun ey Kışot
Mızrağımız da yok bizim zaten
Hoş tutuştursalar bir tanesini elimize
Ne yapacağımızı bilemezdik
Keserdik kendimizi kazaen!*

Ferhat ile Kendisi

*Ferhat'ın yaşı ancak yirmiydi
Aramaya başladı hayatını tanımlayacak sevgiyi:*

*Dolaştı doğuyu-batıyı, kuzeyi-güneyi
Sevenler olduysa da kendisini
Ferhat sevmedi kimseyi
“O’nu daha bulamadım, yola devam, hadi!”*

*Soğuklarda yürüdü, ve kavurucu sıcaklarda
Zengin ülkelerde olduğu kadar fakirliğin ortasında
Yorulur gibi olduğunda hep kendine seslendi
“Gördüklerim de şirin ama, bekler beni en şirini!”*

*Yürüdü, yürüdü, ve daha çok yürüdü
Kimseyi sevmedi, sevenleri terk etti
Hikâyesi dolaştı dilden dile, oluverdi çok ünlü
“Ararmış en şirini, Ferhat’mış ismi!”*

*Yaşı geçti sonunda yetmiş
Boş kalbi, dizlerinde siyatiği
Ama ümidini hiç yitirmedi
“Hissediyorum, göreceğim yakında şirinler şirini!”*

*Kitaplara girdi efsanesi
Bilirsiniz belki: “Ferhat ile Kendisi”
Okuyanlar öğrendi aramak neymiş:
“Hâlâ yürüyormuş, değil mi?”*

*Bir gün gördü yalçın bir tepeyi
“Temmuz sıcaklığı bile olsa geçerim” dedi
Hızlandırdı adımlarını, sel oldu teri
“Hah, şirinim tepenin ardında sanki!”*

*Davul gibi atarken kalbi
Bir adım daha attı, “haydi!”
Aldı nefesi, ama geri veremedi:
“Gözlerim kapanıyor, gördüğüm bu melek kim ola ki?”*

Venn

*Sen, ben, ve neden
Sanki ikisi aynı kümede
Diğeri dışarıda bir sebepten*

*Sen ve ben aynı kümedeysek
Neden dışarıdaysa
Niye ayrıldık yahu biz aniden?*

*Sen ve neden aynı kümedeyse
Ki bence öyle
Belliydi başıma gelen*

*Ben ve neden aynı kümedeyse
Kaç, kurtar kendini hemen!*

Sessizce

Sessizce yaşamalıyız bu devirde

Bağırırken herkes delicesine:

“Buradayım bakın ben!”

“Bunu yaptım, bunu gezdim!”

“Bunu aldım, bunu dedim!”

“Bakın, bakın, buyum ben, işte!”

Sessiz kalmalıyız biz yine de

Deliliğe ortak olmak delirmekten beterse

Sessizce yaşamalıyız

Ve sonra gitmeliyiz sessizce

Kayıptığımız cennetlerin hatıraları hürmetine ...

Uyum

*Hayatımız olmuş karman çorman
Bir şiirimiz olmuş çok mu:*

*bırakırken Ne için olacak Artık
galaşsiyi burada hali Ki umudumuz
yapalım, onlara Ne Çakılı memleketin
derdi onlardı değil, üniversitelerin bu
kahvelerin Diğerleri sallanız de gidebilmek
belki! kalacağız geride el ileri*

*Oh, rahatladım sonunda yahu
Haydi siz de bir tane yazın
Seyredin hayatınızla uyumunu!*

Sezyum Ne Yapsın?

*Okulda öğretilenin aksine
Bir saat altmış dakika değil
Dünyanın her yerinde*

*Bir saat, bazen bir yıl
Bir saat, bazen bir ömür
Bir saat, bazen bir çağ
Bir saat, bir saat değil sadece
Tahmin ettiniz değil mi nerede ...*

Dağılmadı

*Bizi ayıran karanlık
Çok güçlüydü, yenemedim İnci
Ben fenerler yakmaya çalıştıkça
Üstüme geceler yağdı, sessiz ve isli*

*Bir günde oluşan belki bir günde dağılırdı
Bin yılda oluşan dağılmadı İnci
Kapladi da bak artık her yeri
Karanlık, daha karanlık, çok daha karanlık ilerisi!*

Biz

*İnsanız biz
Yakındaki ve uzaktaki yakarıřları duyan*

*İnsanız biz
Üzülen, sevinen, umutla dolan*

*İnsanız biz
Gözyaşlarını kuruđ topraklara yağmur yapan*

*İnsanız biz
Hayvanı da, bitkiyi de, doğayı da koruyan*

*İnsandık biz
Yok artık hiç hatırlayan ...*

İnan

*İnanılır gibi değil ama
Bu duyduklarımız
Bizim söylediklerimiz*

*Bu aldıklarımız
Bizim verdiklerimiz*

*Bu gördüklerimiz
Bizim yaptıklarımız*

*Ve artık duymak, almak, görmek istemesek de
Söylüyoruz, veriyoruz, yapıyoruz, nafile ...*

İşte

*Bazı şeylerin neden olmayacağını anlamak için gelecekte
Bazı şeylerin neden olmadığını anlamak gerekiyordu geçmişte
Anlamadan, dinlemeden, görmeden
Ve okumadan, yazmadan, sevmeyen
Olacağı bu kadardı işte ...*

Dikenden Buket Olur Muydu?

*Neden gittiğimi anlamamıştın yıllar önce
Arkadaşlığımız yolunda gidiyorken hem de
Çıkıvermiştim hayatından
Aynı girdiğim gibi, birdenbire*

*Ben sana anlatabileceğim hikâyelerimin
Sonuna gelmiştim İnci
Diğerleri sadece benimle gitmeliydi ötelere
Paylaşamadığımız hikâyelerimiz var ya
Belki de bir onlar bizi biz yapıyor bu müflis kürede*

*İnan daha fazla katlanmana degecek bir şey yoktu
Ben de isterdim, bir görebilsen ruhumu
Önce karanfil, sonra leylak, sonra gül sunayım sana
Ama elimde kalan sadece çakır dikenleriydi İnci
Sana verdiğim yalnız papatyalarımından sonra
Olmazdı, yakışmazdı narin parmaklarına ...*

Boşu Boşuna

*Ya çektiğimiz, bu acılar
Sıkığımız yumruklar
Kalbimizden kopanlar
Ve gözlerimizden taşanlar*

*Yani bu coğrafyanın
Bize sunduklarının onda dokuzu
Eksiği yok, fazlası var*

*Boşu boşunaysa?
Getirdikleri kaçaman bir yoklukken
Götürdükleri o, sen, ben*

*Yok yere
Boşu boşuna
Sebepsizce
Hiç yoktan
Gereksizce*

...

Niye?

Masal Değil Gerçek

*Dünya büyük değilmiş
Ben küçükmişüm
Sunduğu, sunabileceği masallardakinin tersiymiş
Anlayana kadar üzölmüşüm*

*Sihirli halı, pastadan ev, yıllar süren neşe
Hepsi, hepsi beni kandırmak içinmiş
Şimdi onlara kaçmak istesem de
Yapamam, gördüklerimi görmüşüm ...*

O Kadar

*Benden o kadar uzaktın ki
Elimi uzatsam sana dokunabilirdim İnci*

*Ve beni o kadar sevmedin ki
Ben sana âşık oldum, hisli ama gizli*

*Oysa ben o kadar sendim ki
Benliğimi unutmuştum*

*Karanlıklarda yolumu bulmak isterken
Daha beter kaybolmuştum*

*Gidiyorsun şimdi
Ya da aslında hiç gelmemiştin belki*

*Ama yine de benim için
Tektin, teksin İnci ...*

Kimsenin Görmediği Dur Levhası

Ben

Bir gün

Duracağım

Yüzyıllardır duran kayalardan daha sessiz

Ve binlerce yıldır ağlatan eziyetlerden daha hissiz

Niye durduğumu anlamayacaksınız

Soracaksınız birbirinize

“Durmuyordu, niye durdu?”

Sonra o kayalar alkışlayacak beni

Ve o eziyetler üzülecek

Ben sadece duracağım

Yürüdüklerime inat

Yürüyemediğim yolların yanı başında

Tek başıma!

Felsefeden Kaldık

*Kandırılıyorz matematik bilmediğimizden
Zararlı çıkıyoruz güya fırsatlı alışverişten*

*Yaralanıyoruz fizik bilmediğimizden
Anlamıyoruz hiç nedir ağırlık, yüzey, fren*

*Zehirleniyoruz kimya bilmediğimizden
Ki yemezdin yediklerini içindekileri bilsen*

*Hastalanıyoruz biyoloji bilmediğimizden
Aslında mikrop elden ele gezen*

*Ve deliriyoruz felsefe bilmediğimizden
Çünkü bilemiyoruz hiç, "neden?"*

Olmuyor

*Ay batmadan güneş doğmuyorsa
Nefret bitmeden sevgi gelmiyorsa
Yanlış olmadan doğru olmuyorsa
Sen olmadan ben
Olur muyum acaba?*

*Acı olmadan tatlı
Siyahı olmadan beyaz
Zarar olmadan kâr
Savaş olmadan barış
Olmuyor, olmuyor anla ...*

Koşucu

Ben

Sana koşarken

Sen

Gülüyorsun değil mi bana?

“Yağalayamaz koşsa da”

Vardı tahminim senin aklında

Anladım artık, hiç korkma

Koşuyorum bak yine, tam zıt yönde ama!

Düşün

Düşünen insanlara ihtiyacımız var:

*“Düşün düşün çoktur işin”
Dense de düşünecek insanlara*

*“Akıllı düşününceye kadar
Delî çocuğunu everir”
Dense de düşünecek komşulara*

*Çevrene baktığında
Gördüğün sorunlar var ya*

*Onda dokuzu
Birinin bir şeyleri
Düşünmemesinden zamanında ...*

Gaip

*O duyduğun ses var ya
Hani ara sıra gelen, tam da olmadık zamanda
Ağlama desen değil, belki daha çok sızlanma
Gelecekteki sen olabilir mi acaba
Şikâyet eden seni sana
Yapmadın yapman gerekeni diye zamanında?*

*Eğer öyleyse işin zor bu hayatta
Ki bu ses en haşını duyabileceğin tüm seslerin
Diğerlerini bastırırsın belki, bir atkı, şarkı veya radyoyla
Sana senden yakın olana, söyle, ne yapabilirsin?*

Müzmin Göçmen

*Hepimiz göçmen değil miyiz aslında
Aramıyor muyuz daha iyisini
Ekmeğin, bilginin, hayatın, ve aşkın
Tüm ömrümüz boyunca*

*Bir kısmımız kalıyor çitlerin içinde
Bir kısmımızsa geçiyor ötesine sınırların
Son yuvamıza varmadan önce
Ya göçüyoruz bugün
Ya da göçmek istiyoruz yarın ...*

Toplan-ma

*Toplanıyoruz biteviye
Proje başlangıcında, bitişinde
Ve aradaki her yerde
Toplanmaktan toplanmaya vakit bulamıyoruz bazen
Sonra ilk fırsatta toplanıyoruz yine*

*Toplu olarak toplanıyoruz, ikili, üçlü, beşli
Sabahları başlıyoruz toplanmaya
Hop bakıyoruz akşam olmuş toplana toplana
Koşuyoruz elimizde çayımızla oradan oraya*

*Yanlış odalara dalıyoruz bazen
“Yanlış geldiniz, o toplantı beş kat yukarıda!”
Hayatın anlamını sorguluyoruz koşarken
“Neden yahu neden?”*

*Toplanmaktan topu atıyoruz
Kimse farkında olmasa da!*